

Altona, hvor han lever og maler nydelige Landskaber.

D u v e n s (Heinrich) Portrait- og Historiemaler.

Han var fød i Danzig, men han skal have opholdt sig og malet i Danmark, hvor han menes at være død 1629.

E.

E b e r h a r d (Johan Paul) Bygmester. Han var fød i Altona 1723. Han blev grevelig Stolberg:Ver nigerodes Arkitekt, og forfærdigede for hans Herre en Model til et prægtigt Slot. Han blev 1754 kaldet til Göttingen for der at være Lærer i Bygningskunsten. Han har ædset nogle Blad indeholdende Prospecter omkring denne Bye, var ogsaa Forfatter til adskillige Skrifter i Arkitektur og Geometrie, samt Oversætter af et paa fransk udgivet Forsøg om Krigsbygningskunsten i det tydste Sprog.

E b i s c h (J.) Bildhug ger. Se hans Haand haves Tegninger til Loftet i en Audiencesal og et Spisegemak paa det under Kong Frederik

den 4de forbedrede Kjøbenhavns Slot, der skulde udføres i Stukkaturarbeide, lededes af Dronningens Audience og Førgemak, til en Daab i Slotskirken og et Orgel paa Fredensborg. Han har i Aaret 1705 støbt en Hercules af Blye.

E c k e r s b e r g (Christoph Wilhelm) Historiemaler. Han er fød i Sundevit i Holstein 1783, vandt 1805 den mindre og 1809 den større Guldmedaille i Academiet i Kjøbenhavn. Han gifte 1811, understøttet af et Kongeligt Stipendium, i Følge med Kammerjunker Bruun Neergaard, paa en Udenlandsreise, først til Paris, hvor han opholdt sig et Par Aar og gifte i Davids Skole, derpaa drog han til

Nom; han kom hjem 1815, og blev 1818 Professor i det historiske Malerie ved Academiet i Kjøbenhavn. Han har under sit Ophold udenlands udarbeidet adskillige historiske Stykker og hidsendt til Kjøbenhavn nogle, hvoriblandt Altertavlen til Horne Kirke i Fyen udmærker sig.

Eckstein (Carl Gustav) det Kongelige Academiets Lærer i Ornamenttegning, havde i Stockholm i Aaret 1811 udstilt Gudinden Venus, sorgende ved Adonis Liig, efter egen Composition udført i Olie, i Academiets Exposition for dette Aar.

Edema (Gerard) Landskabsmaler fra Friesland, fød 1652. Han var Lærling af Albert van Everdingen. 1670 kom han til England, og gik dersra til Norge. Her malede han Scener af den vilde og rædsomme Natur, og vidste fortæsseligen at forestille raae Klippemasser, øde Egne, og styrrende Vandfald. Det vidunderlige i Norges Naturscener, som de fra dette

Land til Nederlandene tilbagekomende Handlende, der havde nogen Samqvem med samme, beskreve for deres Landskabsmalere, lokkede baade Everdingen og Edema derover, og sandsynlig har Jacob Nuisdal og flere af hans Landsmænd gjort en eller flere Reiser derhen, hvortil baade den forte Vej over Søen og idelige Samqvem mellem disse Lande, saa gunstig indbød. Af saadanne Toure lader sig de styrrende Vandfald, Gran og Virketræer forklare, som man finder i adskillige nederlandske Malerier, og som var saa ganske modsat deres flade og sumpige Egne. Norges Hjerger maae ogsaa have forekommet Hollands lave Sumps beboere høist besynderlige.

Edy. Denne engelske Kobberstikker ansøres blot her, fordi han har heldigen beskjefstiget hans Gravstikke med sex Landskaber, som han i Aaret 1800 optog paa en Reise i Østersøen. De bestaae af en Udsigt over Dresund tilliges med Fæstningen Kronborg,

Helsingør, Hyen, Skibs-
Rheden (formodentlig Nye-
borg), Helsingborg, Kysterne
af Skaane o. s. v., en Uds-
sigt af Sprogøe, Hyen og
Slottet Corsør, Indløbet i
Bugten til store Belt, Uds-
sigt af Assens ved lille Belt,
med den modsatte Strand-
kant, en Udsigt af Kjøben-
havn, alle Bladet, som gjøre
Kunstneren største Ere, og
vidne om, hvormeget Udlæn-
dere bekymre sig om enhver
Egns Skønheder, hvor de
komme frem.

Ehrenstræl (David Klocher de). Han er
fød i Hamborg den 23de
September 1629, og be-
traadte først den diplomatiske
bane, var Legationssecretair
fra Sverrig paa Congressen
i Münster. Efter denne
Forretnings Tilendebringelse
fulgte han sin Hoved-Tilbøie-
lighed i at dyrke Materkuns-
sten, og var en Lærling af
Georg Jakobs i Amsterdam.
Han gik herpaa tilbage til
Sverrig, og blev Dronning
Eleonoras Hosmaier. Han

malede i en kraftig og sjov
Stil, var en god Colorist,
componerede ret godt Allego-
rier og historiske Stykker,
hvormed adskillige Kongelige
Slotte i Sverrig prydedes.
Carl den Xites Kroning, et
Stykke af ham, som sees paa
Drottningholm, holdes for
hans Mestersyfke. Han var
meget agtet, og optoges i Adels-
standen, han døde i Stof-
holm den 23de Octbr. 1698.

Ehrenswærd (Carl
August) Greve og svensk Ad-
miral, fød 1745, død 1802.
En fortræffelig Tegner, og
besynderlig lykkelig i Karika-
turer. Paa en Reise, som
han foretog til Italien, trykt
i Strengnæs 1812, asteg-
nede han adskilligt mærkvær-
dig, hvis Udarbeidelser i
Kobber han ledsgagede med en
Text, som er i et mystisk
Sprog, der ligner Oldtidens
berømte Hieroglypher.

Ehrhart (Johannes)
Maler i Helsingør. Med
ham gjorde Kong Christian
den 4de 1607 Contract, at
han skulle ascopiere et af de

Hercules Stykker paa Kronborg, og derfor have 60 Daler, dog skulde Kongen bestille Lærredet, som sees af Antegnelserne i Kongens Almanak for dette Aar.

Eichen (vonder). Saaledes var den Mesters Navn, formodentlig en Hollænder, eller af en hollandsk Familie, som forfærdigede de med Guld og Sølv indvævede Tapeter, der 1677 fabrikeredes i Kjøge, og som forestillede Krigsbegivenheder, saavel til Lands, som til Søes, der indtraf i Kong Christian den 5tes Tid. Nogle af disse sees endnu paa Frederiksborg og Rosenborg Slotte, men de maae staae tilbage, saavel i Tegning, som Composition mod Carl von Manderns.

Eigtved (Nicolai). Oberst af Infanteriet, Hofbygmester, Kirkeinspecteur og det begyndende Maleracademies første Directeur. Han er fød paa en eenlig Gaard, kaldet Egtved, paa Skiolde-næsholms Gods i Sjælland 1701, af Bonderfolk. Han

reiste i sin Ungdom udenlands som Gartnersvend, men robede bestandig store Anlæg til Bygningskunsten. I Aaret 1726 antog Oberst Poppelman i Saxon ham, som Conducteur. 1729 blev han Lieutenant ved Ingenieurcorpset og i det paafølgende Aar fandt han Leilighed ved adskillige Tegninger i Leiren ved Zeithavn, at vise sin Duelighed. Her indtraf General Løvenørn, som fandt Leilighed til at gjøre Bekjendtskab med Eigtved, hvis Hjemkomst til Fædrelandet formodentlig nu blev forberedet. Efter Kong Augusts Død 1733 begjærede han, og fik sin Afskeed som Capitain og Kong Christian den 6te hjemfaldte ham tre Aar efter til Fædrelandet, og lod ham derpaa reise til Rom for ret at studere det sjonne i Bygningskunsten, hvorfra han efter trende Aars Fortsættelse kom hjem. Han blev nu ansat som Capitain ved Ingenieurerne, og bestjæstiget med at opføre adskillige Byg-

ninger, hvoriblandt Slottet Sophienborg og de fire Palæer, der danne Frederikspladsen i Kjøbenhavn, om hvilke Ramdohr siger: "de have alle tvende Pavillons og Glasdøre i Midten, ere overlæssede med Zirater og en slet Smag, ligne Landhuse og svare ikke til den Værdighed, som denne Plads fordrer". Den afbrudte Kuppel paa den midterste Deel af Slotsbygningen paa Sophienborg, fortjente ei heller Biefald. Han forestod Christian den 6tes og Dronning Louises Castrum doloris i Christiansborg Slotskirke, og Portalerne udenfor Slottet, ligeledes Indretningerne i Slotskirken ved Kong Frederik den 5tes Kroning. Den tydske Kirke paa Christianshavn, Frederiks Kirke, er anlagt efter hans Tegning og skulde under hans Bestyrelse været opført, men han døde først Arbeidet tog sin Begyndelse. Han døde 1754 og er begravet paa Petri Kirkegaard i Kjøbenhavn, hvor

Pejolt havde forfærdiget hans Monument, men som i Bomhardementet 1807 ved en Bombe er sønder slaget.

Eleonora Christine. Kong Christian den 4des Datter, og Corsik Ulfeldts Gemalinde. Hun lærte at tegne og male af Carl von Mandern, og broderede med megen Flid, som sees af Kong Christian den 5tes Portrait, som broderedes af hende, og hænger paa Rosenborg Slot. Hun maa desuden have været lykkelig i at treffen, hvilket Historien om Amtmand Johan Herman Holsts Portrait bekræfter. Dette gav hun til sin Mand, paa det de Svenske kunde tage Kjende paa ham, som de og gjorde, og efter samme tog ham paafølgende Aar til Krigsfange. Ulykkelige Eleonore Christine, dine Ulykkers Register hører til Historien, men den Betragtning hører hertil, at de Mennesker, hvis Lod det blev at hentøre en Række af sine bedste Aar i Fængsler, have

dog nogen Trost, nogen Adspredelse under al deres Kummer, naar de ved noget Haandarbeide kan forforte Tiden, hvortil især Malerkunsten og Brodering kan tjene. Længere hen vil flere Personer forekomme, som ved Kunstarbeider have gjort deres Fængselstid taalelig.

E l l i g e r (Othmar) Maler fra Gothenborg, Lærling af Daniel Segers, fød 1602, malede meget godt Blomster og Frugter. Fra 1666 arbeidede han ved det berlinske Hof, og døde ogsaa i denne Stad.

E l l i g e r (Othmar) Son af foregaaende, fød i Hamborg 1666, Lærling af hans Fader, Michel Muzscher i Amsterdam, og Gerhard Lairesse. Han har malet mange historiske Stykker i Platfonds og Betrækker i en Deel af de fornemste Huse i Amsterdam. Han døde 1732.

E n a n d e r (Samuel). Han fremstillede 1811 i de frie Kunsters Exposition i

Stokholm et Prospect til et Monument over den paa Qviddinge Hede døde Sverriges Kronprinds Carl August.

E n e g r e n (Gustav) Modellerer, udstilte 1811 i de frie Kunsters Exposition i Stokholm en Statue i Gibs, den Borghesiske Gladiator, copieret efter en i samme Academie befindtlig Antik.

E n g e l b r e c h t. En i Sverrigে berømt Heltherre, som Aar 1435 arbeidede aldersførst paa en Kanal fra Södertelje, der ofte blev igjentaget, og ofte frafaldet, indtil den i Aaret 1819 dog blev fuldført.

E n g e l s (Peter) Perspektivmaler. Han fik kongeligt Reisepas 1658 for at reise paa sin Kunst, endog til Italien.

E n h ö r n i n g (Carl) Medallior fra Sverrig. Han opholdt sig i Noren 1780, 81 og 82 i Kjøbenhavn og forfærdigede der nogle smaa smukke Jettons med Brytbliller af de Kongelige Per-

soner. Hans reiste derpaa tilbage til sit Fædreneland.

Ens (Caspar) Kobberstikker, har stukket, sjøndt i en svag Maneer, Kobberne til Næsens Frederik den 2dens Krønike 1680.

Erich den XIVde. Konge i Sverrig fra 1560 til 1568. Han skal selv — som det foregives — have malet sit eget Portrait i heel Figur, som forvares paa Gripsholm Slot.

Erichsen (Vigilius) Maler, fød 1722, Lærling af Salomon Wahl i Kjøbenhavn. Han forlod Danmark 1757, og reiste til Petersborg, hvor han nød den Bevæmmelse, at være en af de første Portraitmalere. Han havde den Ære at male Catharina den 2den i Gardeuniformen til Hest, som ogsaa er et af hans fornemste Malerier. Efterat have i Petersborg indhøstet megen Bevæmmelse, og erhvervet sig nogen Formue, kom han tilbage til Kjøbenhavn, hvor han malede Dronning Juli-

ane Maries og Arveprinds Frederiks Portraiter i Lemisstorrelse, der som en Present sendtes til Petersborg. Han førte en marved Pensel, hans Klædemon foltede han net og naturligt, hans Maneer robede en stærk Øvelse, men for nogle synes hans Karnation at falde lidet i det gibbsagtige. Han døde i Kjøbenhavn 1782.

Erichsoning (Johan) Kobberstikker, s. s. Theologiæ studiosus, har stukket Robbere til Jacobæi Museum regium, han tjener som en Diletant Bevæmmelse.

Esteves (David) Maler. Han var Lærling af d'Agar, og fik 1691 Kongens Pas for at reise paa hans Kunst. Han bekom ogsaa i lige Hensigt et kongeligt Reisepas 1703.

Ewerdingen (Albert van) Maler. Han blev fød i Alkmar 1621. Paa en Reise han foretog sig fra Holland til Østersøen, leed han Skibbrud paa Kysterne af

Norge. Ved her at skue de majestætiske Klipper, vilde og romantiske Udsigter, samt styrrende Vandfald, der vare saa skikkede for hans Pensel, opholdt han sig her en temmelig Tid, og malede adskillige Landskaber efter Naturen, hvoraf nogle, der ere ret fortreffelige, zire den kongelige Maleriesamling i Kjøbenhavn, ligesom man ogsaa treffer paa hans Stykker i andre private Samlinger, endog i Norge. De sjønneste Arbeider af Everdingen, som jeg kender, siger Raendohr, ere i Kjøbenhavn, Øststans Land synes at være faret i ham, og have indaandet ham hans Malerier. En bange Gysen og mørk Melankolie griber os

ved Synet af hans Stykker, til hvilke han paa Alperne og i Norge samlede Udsigter. Alt hvad der kan gjøre en Egn skrækkelig vidste han fortreffelig at fremstille. Hans Klippemasser ere sande Steensdynger, som have lagt der fra Verdens Skabelse. Ingen har bemærket dem uden han. Hans Farvetone er mørkebrun, og maaskee er han deri for eensformig.

Eyer schottel (Johan) Portraitmaler. Han boede i Husum, og var Heinrich Krocks første Læremester. Han var meget bekjendt for hans Ansigtssstykker. Paa nogle efter hans Malerier stukne Portraiter skrives hans Tilnavn Auer Schettel.

F.

Fabris (Jacob) Maler fra Venedig, malede Decorationer for Skuepladsen og Perspektivstykker. Han arbeidede 1742 i Berlin, men kom siden til Kjøbenhavn,

hvor han og er død. Hans Arbeider sees paa Fredensborg Slot, paa Bregentved, og i adskillige borgerlige Huse i Kjøbenhavn, men de ere middelmaadige. Han blev